



Hart voor Burkina

Nieuwsbrief

December 2024 – Editie nummer 26

Deze keer in onze nieuwsbrief:

- Korte terugblik
- Kinderproject Ouagadougou
- Voorbereidingen 2^e kinderproject
- Kort nieuws

Korte terugblik en kinderproject Ouagadougou

Door: Alice de Ruiter



Onderwijs tijdens projectmiddag

Eind november was het al weer 4 jaar geleden dat de kinderen voor het eerst naar het project kwamen. We zijn begonnen met 40 kinderen. Op dit moment ontvangen we wekelijks 60 kinderen. En wat hebben we de afgelopen jaren ook veel mogen doen naast het kinderproject: financiële ondersteuning aan de bouw van de kerk in Ouagadougou en in een dorpje nabij de grens met Ghana. We konden Jezus' licht en liefde laten schijnen door het uitdelen van voedsel aan zo'n 1000 intern ontheemden en we hadden de middelen om hen te voorzien van een ziekenfondsverzekering zodat zij toegang kregen tot medische zorg. Het eerste microkrediet is verstrekt en we konden in een dorp, waar nog geen watervoorziening

was, naar water laten boren en een handpomp laten installeren. God komt toe alle dank en eer! Wat een zegen hebben we deze afgelopen 4 jaar op ons werk mogen ervaren en we zien uit naar wat God ook in het komende jaar door Hart voor Burkina heen zal gaan doen.

Nog even en dan is het al weer Kerst en dan gedenken we de geboorte van Jezus, De Vrededorst, Die als Mensenkind naar de aarde kwam om later te sterven voor onze zonden en daarmee de weg vrij te maken naar De Vader. Wat een geschenk! Een mooier en groter geschenk bestaat er niet. De kinderen op het project zijn al enkele weken druk bezig met het oefenen voor de kerstviering: tekstjes uit het hoofd leren, er worden liedjes en dansjes geleerd en iedereen heeft ook weer een rol in het opvoeren van het kerstverhaal. De kinderen vinden dit erg leuk om te doen en genieten er zichtbaar van. Net als voorgaande jaren zijn de ouders ook weer uitgenodigd om de kerstviering bij te wonen en de maaltijd samen met de kinderen en ons team te nuttigen. Met Kerst krijgen de kinderen ook altijd nieuwe kleding en een paar nieuwe schoenen / sandalen namens Hart voor Burkina: een nieuw Hart voor Burkina shirt voor de projectmiddagen met een broek of rok. En onlangs kwam de kleermaker weer langs om van alle kinderen de maten op te nemen om voor de meisjes een jurk te naaien en voor de jongens een blouse met broek. Het is ieder jaar weer een hele, maar wel prachtige klus voor deze man om dit weer op tijd af te krijgen, die we hiermee ook weer ondersteunen. We zien uit naar een mooie en gezegende kerstviering samen met de kinderen, hun ouders en ons lokale team.

Vorbereidingen 2^e kinderproject

Door: Alice de Ruiter

In Koudougou, een stad op enkele uren rijden van de hoofdstad, hopen we, in samenwerking met een lokale kerk, binnen korte tijd te starten met hetzelfde kinderproject als dat we al hebben in Ouagadougou. We beginnen daar met 40 kinderen met zowel christelijke als niet-christelijke achtergrond. Bijna alle 40 kinderen zijn 'gerekruteerd'. Binnenkort volgen gesprekken met een aantal kandidaten die gesolliciteerd hebben naar een functie binnen het nieuw te vormen team. Voor deze 40 'nieuwe' kinderen zoeken wij straks ook een sponsor. Deze kinderen zullen dan ook op de Sponsor een kind- pagina van onze website komen te staan.



Voortgang bouw kerk Ouagadougou

Kort nieuws

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de aanvraag van een visum kort verblijf in Nederland door onze coördinator uit Burkina Faso. Onlangs gaf de ambassade aan dat de aanvraag nog steeds in behandeling is. We moeten dus nog even wachten op de uitslag.

De bouw van de nieuwe kerk in Ouagadougou, die om de oude, kleine kerk heen werd / wordt gebouwd, vordert gestaag. De kozijnen en deuren konden onlangs geplaatst worden, waarna de oude kerk is afgebroken. Op de foto hierboven is al enigszins te zien hoe de nieuwe kerk er van binnen uit komt te zien. Er is nog steeds veel geld nodig om de kerk af te kunnen bouwen. We danken De Heer dat Hij al tot op dit punt heeft voorzien en blijven bidden of Hij wil blijven voorzien in middelen om de kerk af te kunnen bouwen.

We leven in de adventstijd. Nog even en dan is het Kerst en gedenken we de geboorte van Jezus. Velen van ons vieren Kerst, maar ook oud en nieuw, samen met familie en/ of vrienden en genieten dan van allerlei lekkernijen. Dit geldt echter niet voor niet iedereen. Laten we daarom in deze tijd extra omzien naar hen die niet op deze manier de feestdagen kunnen vieren, dichtbij of ver(der) weg.

Namens het bestuur van Hart voor Burkina, het lokale team en de kinderen uit Burkina Faso: alvast gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2025 toegewenst! Heel hartelijk dank voor uw steun in 2024, zonder uw steun kunnen wij niet. U maakt het verschil! Geweldig! We hopen en bidden dat wij ook in het nieuwe jaar op uw steun mogen (blijven) rekenen.

Hartelijke groet, Alice de Ruiter, voorzitter Stichting Hart voor Burkina