



Hart voor Burkina

Nieuwsbrief

Augustus 2024 – Editie nummer 24

Deze keer in onze nieuwsbrief:

- Voorwoord
- Vakantie
- Boring
- Kort nieuws

Voorwoord en vakantie

Door: Alice de Ruiter



Foto gemaakt tijdens rondleiding in het park

De vorige nieuwsbrief schreef en verstuurde ik tijdens mijn werkbezoek in Ouagadougou. Verderop in deze nieuwsbrief meer nieuws over de boring naar water waar wij toen mee bezig waren. Het is vakantietijd in Nederland. Velen trekken er op uit, anderen blijven thuis. Waar je ook verblijft, een fijne tijd van rust toegewenst. Ook tijdens de vakantie zijn wij altijd bereikbaar via de mail of telefoon.

Vakantie

De kinderen in Burkina hebben altijd lang vakantie: juni tm september. Het is nu ook vakantie op het project. De hele maand augustus is er geen project zodat ons team ook even kan genieten van een

welverdiende vakantie. We zijn dankbaar om te zien hoe trouw en met veel plezier de kinderen wekelijks naar het project komen. Natuurlijk komt het wel eens voor dat het een kind verhinderd is om naar het project te komen, dan moet de ouder / verzorger hiervan vooraf melding maken bij één van onze onderwijzers. Gebeurt dit niet, neemt één van de onderwijzers contact op met het thuisfront om de reden van afwezigheid te achterhalen. De eerste woensdag van september hopen we alle kinderen, inclusief 2 nieuwe kinderen, weer te verwelkomen bij de kerk. Eén van de nieuwe kinderen heeft beide ouders verloren en onze coördinator was gevraagd of we dit kind in het project op konden nemen. Het andere kind groeit ook in zeer armoedige omstandigheden op. Beide kinderen worden in het sponsor programma opgenomen. Zodra we alle benodigde informatie hebben ontvangen, zullen zij ook op de Sponsor een kind pagina van onze website komen te staan.

Onze coördinator wordt regelmatig benaderd door mensen die vragen of hun kind of een kind uit hun omgeving in het project opgenomen kan worden. De nood is hoog in Burkina en er zijn zoveel kinderen en gezinnen die enige ondersteuning kunnen gebruiken. We doen wat in ons vermogen ligt. Tijdens mijn werkbezoek in mei / juni jl. hebben wij een kerk in een andere stad bezocht. De werkelijke reden van ons bezoek hebben wij toen uiteraard niet onthuld aan de voorganger van die kerk, die in een erg arme wijk staat. Wanneer we de middelen er in de toekomst voor hebben, willen we kijken of we ook een samenwerking met deze kerk aan kunnen gaan om ook daar hetzelfde project op kunnen starten voor kinderen die in extreme armoede opgroeien.

Boring

Door: Alice de Ruiter

In de vorige nieuwsbrief is er al iets over verteld: het plan om een handpomp te laten installeren op een plek waar in de nabijheid geen watervoorziening was. Enkele dagen na mijn vertrek uit Burkina (in juni jl.) is het boorbedrijf dat we in de arm hadden genomen naar een door ons aangewezen plek in een dorpje in het zuiden van het land gegaan om naar water te boren. Op ongeveer 50 meter diepte is daar toen drinkwater gevonden. Geweldig! Een week of 2 later toen de handpomp geïnstalleerd was door het bedrijf dat ook de boring had gedaan, is onze coördinator weer afgereisd naar het dorp voor de officiële overdracht van de pomp aan het dorp. Hij vertelde mij dat er grote vreugde was in het dorp en de dorpsbewoners hem (lees: Hart voor Burkina) maar bleven bedanken voor de pomp. De oudste man van het dorp was zelfs zo blij dat hij vroeg iemand te pompen en hij met kleding aan, zich half liggend half zittend ging wassen onder de pomp. We hopen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn dit vaker te realiseren op plekken waar in de nabije omgeving geen watervoorziening is.



Oudste man uit het dorp ging zich wassen onder de pomp

Kort nieuws

In december hebben wij namens Hart voor Burkina voedsel gebracht naar vluchtelingenkampen niet ver buiten Ouagadougou. Er werd ons toen ook verteld door enkele oudere heren uit 1 van die kampen dat zij geen toegang hadden tot medische zorg, gewoonweg omdat zij de middelen daar niet voor hadden. Of wij hier iets in konden betekenen voor hen. Om het kort samen te vatten: door enkele rianten giften was het mogelijk om voor de in totaal 1000 mensen die wij in december voedsel hebben gebracht, een ziekenfonds verzekering te regelen. Dit was natuurlijk niet even, het had tijd nodig om dit alles geregeld te krijgen, maar bijna aan het eind van mijn werkbezoek in juni, was het in kunnen en kruiken. Wij zijn toen, samen met een regiohoofd en de landelijk directeur van de verzekeringsmaatschappij naar deze vluchtelingenkampen gegaan om de verzekeringsbewijzen af te geven. Wat een dankbaarheid ontvingen wij ook hier weer. Zó bijzonder om mee te maken! Prachtig!

Er zijn inmiddels gebieden in Burkina Faso waar het veilig genoeg is en mensen terug keren naar de plek waar zij gewoond hebben. Gezinnen zijn verscheurd en vaak is er niets meer over van wat men had en moet mensen hun leven weer helemaal opnieuw opbouwen. Er zijn ook nog heel veel mensen die niet terug kunnen naar waar ze vandaan komen en mensen die nog steeds op de vlucht slaan vanwege onveiligheid. Deze mensen leven in erg barre omstandigheden. Bid voor hen, bid voor vrede!

Hartelijke groet, Alice de Ruiter, voorzitter Stichting Hart voor Burkina