



Hart voor Burkina

# Nieuwsbrief

Juni 2024 – Editie nummer 23

Deze keer in onze nieuwsbrief:

- Voorwoord
- Kinderen
- Boring
- Kort nieuws

## Inleiding en kennismaking

---

Door: Alice de Ruiter



Groepsfoto, 11 kinderen absent i.v.m. examens

Wat is er weer veel te vertellen over de afgelopen weken! Ook dit jaar waren we weer present bij Opwekking in Biddinghuizen en hebben we veel bezoekers mogen vertellen over ons werk in Ouagadougou en omstreken en hebben er ook enkele kinderen een sponsor gekregen. Geweldig! Op dit moment ben ik op werkbezoek in Burkina. Nog een paar dagen en dan vlieg ik weer terug naar NL. Het is goed om hier weer te zijn om o.a. de kinderen en het team weer terug te zien en te bemoedigen.

## Kinderen

---

Het was de eerste week van juni examen-tijd in Burkina. Ook diverse klassen van de basisschool moesten examens afleggen, waardoor die week 11 kinderen niet naar het project konden komen en zij dus ontbreken op bovenstaande foto. De examens zijn inmiddels voorbij en aanstaande woensdag, wanneer we een dagje met de kinderen uitgaan, zullen zij er ook weer bij zijn. De project middagen verlopen altijd goed. Ik vind het altijd bijzonder om te horen hoe goed de kinderen, tot in detail, kunnen vertellen waar het onderwijs de week daarvoor over ging. Sinds kort worden de kinderen voor het onderwijs in 3 groepen opgedeeld, zodat de kinderen onderwijs krijgen die bij hen leeftijd past. De middag wordt wel zoals we altijd al gewend zijn gezamenlijk begonnen en afgesloten. We hebben ook enkele kinderen thuis bezocht, waaronder kinderen die er vorig jaar bij in het project zijn gekomen. Het is goed om te weten in welke omstandigheden de kinderen opgroeien. Deze week hebben we geen project, maar gaan we een dagje uit met de kinderen. Met de bus, wat alleen al een hele belevenis voor de kinderen is. Nu de examens voorbij zijn, zijn de scholen dicht. De vakantie is begonnen. 1 oktober start het nieuwe schooljaar. Het project gaat echter nog even door. Alleen tijdens de maand augustus liggen de projectmiddagen stil en kunnen de kinderen en ook de teamleden genieten van hun welverdiende vakantie. Onze onderwijzers staan namelijk het hele jaar door klaar voor de kinderen, ook buiten de woensdag om. Op dit moment zoeken we nog voor 5 kinderen een sponsor. Wat zou het mooi zijn als we hen en hun families binnenkort ook mogen verblijden met het feit dat zij een sponsor hebben gekregen.

## Boring

*Door: Alice de Ruiter*

Water uit de kraan. Wij, Nederlanders, vinden dit heel normaal. In Burkina wonen echter heel veel mensen die soms kilometers moeten lopen naar een dichtstbijzijnde handpomp om water te halen. Schoon drinkwater is 1 van de primaire levensbehoeften, ook in Burkina waar het altijd erg warm is. Onze coördinator en ik zijn onlangs, samen met iemand van het boorbedrijf dat we in de arm hebben genomen, afgereisd naar een dorp waar de mensen hun water van ver op moeten halen. Om te mogen boren, heb je toestemming nodig van het dorps hoofd. Over het algemeen levert dit geen problemen op, omdat iedereen graag een watervoorziening in de buurt heeft. We hopen binnen zeer korte tijd deze toestemming te hebben, zodat het boorbedrijf de boring en de installatie van een handpomp in kan plannen. Zodra deze werkzaamheden uitgevoerd zijn, zullen wij hier uiteraard beelden van op onze Facebook-pagina en Instagram plaatsen.



Kerk in aanbouw in Ouagadougou

## Kort nieuws

In december hebben wij voedsel gebracht in vluchtelingenkampen. Wij zullen deze kampen ( ten tijde van dit schrijven ) morgen weer gaan bezoeken. Deze mensen ( vooral vrouwen en kinderen ) leven in erg erbarmelijke omstandigheden en hebben geen toegang tot medische zorg. Nog niet, want wij zullen hen een bewijs van een ziektekostenverzekering overhandigen, zodat zij het komende jaar bij ziekte wel een arts kunnen bezoeken. Deze verzekering is 1 jaar geldig. Na dat jaar kijken we verder. In bepaalde delen van het land keren vluchtelingen terug naar het plaats van herkomst, omdat het daar weer veilig genoeg voor is. We hopen voor deze mensen, die allemaal uit dezelfde streek komen, dat zij ook weer een keer terug kunnen en hun leven weer op kunnen pakken.

Het dak zit inmiddels op de kerk in Ouagadougou. Alle eer aan God die hierin heeft voorzien. De volgende fase is de aanschaf en het plaatsen van de kozijnen en deuren, zodra daar de middelen voor zijn.

De ruimte hier is maar beperkt. In de volgende nieuwsbrief meer over dit werkbezoek en de laatste ontwikkelingen omtrent ons werk in Burkina Faso.

Hartelijke groet, Alice de Ruiter, voorzitter Stichting Hart voor Burkina