



Hart voor Burkina

Nieuwsbrief

Juni 2023 – Editie nummer 17

Deze keer in onze nieuwsbrief:

- Opwekking
- Bouw kerken
- Kennismaking met....
- Kort nieuws

Opwekking



Voortgang bouw kerk dorp

Door: Alice de Ruiter

Er zijn al weer 2 maanden voorbij, dus de hoogste tijd voor de laatste nieuwtjes rondom Hart voor Burkina. Onlangs waren we weer present met een kleine stand bij Opwekking in Biddinghuizen waar we bijzondere ontmoetingen hebben gehad en vele mensen over ons werk in Burkina mochten vertellen. Erg leuk was het ook om mensen bij de stand te verwelkomen die al op enige wijze betrokken zijn bij ons werk. Dankbaar zijn we voor de zegen die we mochten en mogen ervaren op dit weekend.

Bouw kerken

Wanneer wij er de ruimte voor hebben of er specifiek giften voor ontvangen, draagt de stichting haar steentje bij aan de bouw van kerken. In vorige nieuwsbrieven en op onze Facebook-pagina hebben wij meerdere keren gecommuniceerd over de bouw van een nieuw kerkgebouw in Ouagadougou. De bouw van deze grote kerk vordert gestaag, echter is hier nog veel geld voor nodig om de bouw te kunnen voltooien. Nog geen jaar geleden kreeg onze coördinator in Burkina de vraag of wij ondersteuning konden bieden aan de bouw van een nieuwe kerk in een dorpje in het zuiden van het land. Kort daarvoor waren wij in dat dorpje op familiebezoek geweest. Naast het kleine kerkje dat we daar toen zagen, welke niet meer bestand was tegen regen en harde wind, lag er op dat moment slechts een klein aantal stenen die men gebakken had van het geld dat men reeds ingezameld had. Net als in Ouagadougou is ook deze gemeente m.b.t. de bouw grotendeels afhankelijk van giften van buitenaf, omdat de gemeenteleden zo arm zijn dat ze financieel gezien zelf weinig bij kunnen dragen. Wij besloten om ook hieraan bij te dragen voor zo ver in ons vermogen lag. Door een bijdrage van Hart voor Burkina kon men eind vorig jaar de fundering aanleggen. En hoe bijzonder is het om te kunnen melden dat op dit moment de laatste werkzaamheden uitgevoerd worden aan deze nieuwe kerk, bijna volledig mogelijk gemaakt doordat Hart voor Burkina de afgelopen maanden hiervoor riant giften mocht ontvangen! Wat een zegen! God komt tot alle dank en eer! Eind deze maand hoop ik weer voor een werkbezoek naar Burkina Faso te reizen en als alles volgens planning verloopt hoop ik bij de openingsceremonie van de kerk aanwezig te zijn.

Kennismaking met....

Door: Alice de Ruiter

Mogen wij u kort voorstellen aan 1 van onze lokale teamleden? “Mijn naam is Anne Kabore. Ik ben 32 jaar, ben getrouwd en heb 4 kinderen. Ik bereid de maaltijd op het project van Hart voor Burkina. Ik doe dit vanaf de start van het project. Het is een gunst voor mij om te midden van de kinderen te mogen werken en me nuttig te voelen door het project. We zien voortdurend het enthousiasme, de motivatie en de voldoening van de kinderen tijdens de projectmiddagen. Moge De Heer helpen dat het zich door heel Burkina Faso verspreidt zodat andere kinderen er ook van kunnen profiteren. “



Links op de foto: Anne Kabore

Kort nieuws

Aan het einde van de droge periode worden veel producten in Burkina schaars, waardoor de prijzen van deze etenswaren stijgen en veel mensen het in deze periode nog moeilijker hebben om zichzelf en bijbehorende gezinnen in primaire levensbehoeften te voorzien. Zo ook de gezinnen waar de kinderen uit het project in opgroeien. Net als vorig jaar hebben we enkele weken geleden deze gezinnen, maar ook een aantal weduwen en kwetsbare gezinnen, kunnen voorzien van een grote, 50 kilo-zak rijst.

We zijn dankbaar dat er meerdere kinderen tijdens de afgelopen periode een sponsor mochten krijgen en dat we binnenkort enkele nieuwe kinderen erbij kunnen verwelkomen op het project.

In Burkina Faso is onlangs het regenseizoen begonnen en de zomervakantie komt er weer aan. En dat is best een lange vakantie, want scholen zijn dan 3 hele maanden (juli, augustus, september) gesloten. Onze projectmiddagen gaan door tot augustus, dan kan ons lokale team ook een aantal weken genieten van een welverdiende vakantie.

Ook bij ons in Nederland komt de zomervakantie er aan. Velen trekken erop uit en zoeken een mooie plek in eigen land of zelfs in het buitenland om de vakantie door te brengen. Anderen blijven thuis en genieten rondom huis van een welverdiende vakantie. Waar u ook heen gaat de komende periode, ga met God, Hij is overal! Een hele fijne vakantie toegewenst!

Ook tijdens de vakantie zijn wij bereikbaar via 1 van onderstaande contactgegevens. In de volgende nieuwsbrief hoop ik u verslag te kunnen doen van mijn werkbezoek dat gepland staat voor eind juni – begin juli.

Hartelijke groet, mede namens het hele bestuur, Alice de Ruiter