



Hart voor Burkina

# Nieuwsbrief

December 2022 – Editie nummer 14

Deze keer in onze nieuwsbrief:

- Evangelisatie
- 2-jarig bestaan
- Kerst
- Nieuw(s)

## Evangelisatie en 2-jarig bestaan

---



Evangelisatie op zaterdagavond

*Door: Alice de Ruiter*

December 2022. Advent is dromen dat Jezus zal komen. Maar als je Jezus niet kent, kunt je daar ook niet van dromen. Daarom wordt er regelmatig, vanuit de kerk waar we mee samen werken, ergens in het land, een evangelisatie-weekend georganiseerd. Zo ook in november, in een klein dorpje, zo'n 80 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Zoals op de foto hiernaast te zien is, waren er veel mensen uit de wijde omtrek gekomen om op zaterdagavond over Jezus te horen. En it's Africa, er werd tot in de vroege morgen gezongen en gedanst. Na het leiden van een kerkdienst op zondagmorgen, is de

groep weer terug gekeerd naar Ouagadougou. Meerdere mensen hebben tijdens dit weekend hun leven aan Jezus gegeven. Wilt u met ons mee bidden of het zaad dat gezaaid is, uitwerking zal hebben in de levens van deze mensen ?

De wekelijkse projectmiddag. Op 21 november jl. was het al 2 jaar geleden dat de kinderen voor het eerst naar het project toe kwamen. Dankbaar zijn we voor wat God gedaan heeft de afgelopen 2 jaar en we zien uit wat God dit nieuwe jaar weer gaat doen. Het project is meer dan alleen een plek waar de kinderen leren en eten. Het is een plek waar de kinderen echt kind kunnen zijn, zich geliefd en geaccepteerd voelen en de moeilijkheden van alledag even los kunnen laten.

In oktober zijn de kinderen weer onderzocht door het kleine medische team dat 2 keer per jaar naar het project komt. Wanneer je in Burkina medische hulp nodig hebt, moet je dit zelf betalen en dit is voor veel gezinnen een probleem. Dat is iedere keer ook te merken in de bevindingen van de arts. Net als de vorige keer, had ook nu weer meer dan 1/3 van de kinderen medicatie nodig, die zij vanuit het project hebben ontvangen. Ook hebben veel kinderen gebitsproblemen. Wanneer ouders zo weinig geld te besteden hebben en moeten kiezen tussen eten voor het gezin of bijvoorbeeld een tandenborstel en tandpasta, kiest men uiteraard voor het eten. De arts heeft ons gevraagd of het voortaan mogelijk is om de kinderen te voorzien van een tandenborstel en tandpasta. Wanneer je met pijn rond loopt, heeft dat gevolgen voor je hele functioneren. Schoolprestaties hebben daar ook onder te lijden. Daarom zullen wij de kinderen voortaan voorzien van een tandenborstel en tandpasta. En zo lopen we elke keer weer tegen nieuwe uitdagingen aan, de ene keer iets groter dan de andere keer.

## Kerst en nieuw(s)

---

Door: Alice de Ruiter

Op het project bereiden we ons voor op de kerstviering. Met Kerst gedenken we dat Jezus geboren is, maar op een dag zal Hij ook terug komen en dan wordt alles weer nieuw. Ook dat horen de kinderen op het project. Net als vorig jaar hopen wij de kinderen weer te kunnen voorzien van een nieuwe set kleding en schoeisel. Hier hebben de kinderen voor langere tijd iets aan. Wilt u hierin iets betekenen? Dat kan door uw gift over te maken via de bank of via de Givt-app.



Samen en bijbelvers leren.

**Nieuw(s)!** Wij gaan starten met kind-sponsoring! Op dit moment van schrijven leggen wij er de laatste hand aan om de kind-sponsoring online te zetten. We doen ons best om dit voor het eind van dit jaar te hebben geregeld. Door kind-sponsoring, maak je echt het verschil in het leven van een kind én het gezin waarin hij of zij opgroeit. Door sponsoring bied je een kind onderwijs, maaltijden en betere levensomstandigheden. Als kind-sponsor heb je de mogelijkheid om online brieven te schrijven met je sponsorkind. Dit kan gewoon in het Nederlands, wij dragen zorg voor de vertaling. Daarnaast creëer je ruimte. Ruimte zodat wij nieuwe kinderen erbij in het project op kunnen nemen. Meer informatie over kind-sponsoring is dus binnenkort te vinden op onze website. Ben je donateur en wil je dit omzetten naar kind-sponsoring? Dat kan, neem dan contact met ons op. Natuurlijk kun je ook donateur blijven / worden. Giften die via donateurschap binnen komen, worden o.a. gebruikt voor de kinderen die nog wachten op een sponsor en evangelisatie. Zoals net vermeld, kan er online geschreven worden met het sponsorkind. Er zullen altijd kinderen zijn die nog wachten op een sponsor of wiens sponsor aangegeven heeft niet te willen schrijven. Ook zij zouden het leuk vinden om met iemand te kunnen schrijven. Lijkt je het leuk om met één van hen te schrijven? Laat het ons dan weten.

Advent is dromen dat Jezus zal komen, daar begint deze nieuwsbrief mee en daar sluiten we ook mee af. 2022 loopt ten einde. Wij wensen u alvast gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023! Een heel hartelijk dank namens het team in Nederland en in Burkina Faso, de kinderen, de voorgangers en de gemeente in Ouagadougou, voor jouw steun aan Hart voor Burkina in 2022! Mogen wij ook in 2023 op uw steun rekenen?

Stichting Hart voor Burkina