



Hart voor Burkina

Nieuwsbrief

Augustus 2022 – Editie nummer 12

Deze keer in onze nieuwsbrief:

- Stichting Hart voor Burkina zelfstandig verder
- Werkbezoek juni 2022

Stichting Hart voor Burkina zelfstandig verder

Door: Alice de Ruiter



In de draaimolen bij het Faso Parc

Goed nieuws! Wij gaan zelfstandig verder als Stichting Hart voor Burkina! De stichting is Anbi-erkend, giften die aan de stichting gedaan worden zijn hierdoor aftrekbaar bij de belastingdienst. Ons nieuwe rekeningnummer is NL96INGB0396040853 t.n.v. Stichting Hart voor Burkina. De samenwerking met Stichting Philippus is na overleg beëindigd op 1 augustus jl. De rekening die wij van hen altijd in gebruik hadden, zal binnenkort niet meer door ons in gebruik zijn. Bij deze willen wij Stichting Philippus hartelijk danken voor alles tijdens de afgelopen periode en hen veel zegen toewensen op hun mooie werk. Wanneer u in de toekomst (weer) een gift wilt doen, wilt u deze dan overmaken naar ons nieuwe banknummer? Bij voorbaat hartelijk dank!

Heeft u hier vragen en / of opmerkingen over, voelt u zich dan vrij om contact met ons op te nemen. Uiteraard staat ons nieuwe banknummer ook op onze website vermeld.

Werkbezoek juni 2022

Op 16 juni jl. ben ik weer afgereisd naar Burkina om het project te bezoeken, het lokale team te bemoedigen, contacten te onderhouden en de voortgang van het project te bespreken. De liefde en passie waarmee het team zich inzet voor de kinderen, is altijd bijzonder om te ervaren. Maar ook hoe zelfs de jongste kinderen tot in detail terug kunnen vertellen waar het bijbel verhaal van de week daarvoor over ging. Tijdens de 2 project-middagen die ik tijdens mijn verblijf bijgewoond heb, waren er meerdere moeders met 1 van hun kinderen naar het project gekomen om te vragen of ook hun kind opgenomen kon worden in het project. Eén van de redenen waarom ouders graag willen dat één van hun kinderen opgenomen wordt in het project, is dat onderwijs ontzettend belangrijk is in Burkina Faso. Zonder onderwijs heeft een kind in Burkina geen toekomst. Naast het onderwijs dat wij geven tijdens de projectmiddagen, zorgen wij er o.a. ook voor dat alle kinderen uit het project naar school kunnen gaan. En denkt u ook eens aan de maaltijd. Als je zo arm bent dat je je kind slechts 1 x per dag iets te eten kunt geven, is het een groot goed om te weten dat je kind op de project-dag, verzekerd is van een gezonde warme maaltijd. Wanneer wij in de toekomst de mogelijkheid hebben, zullen we zeker nieuwe kinderen erbij in het project opnemen. Bij het selecteren van nieuwe kinderen is de situatie waarin zij opgroeien, ongeacht achtergrond, voor ons leidend.

Vervolg werkbezoek

Door: Alice de Ruiter

Onze coördinator had als verrassing een uitje georganiseerd. We zijn met de hele groep, met de bus, naar het Faso Parc geweest, een soort van pretpark, waar de kinderen naar hartenlust konden spelen. En wat hebben de kinderen genoten: in de draaimolen, met z'n 14-en in een schommel, een potje voetbal met 'tante Alice', zakdoekje leggen..... tussen de middag kwamen de kokkinnen met een lekkere warme maaltijd die er bij iedereen wel in ging. Een prachtige dag, om elkaar in een andere setting mee te maken en beter te leren kennen. Voor herhaling vatbaar.



Beton storten kerk

Wahabo, een jongetje van 6 uit het project: "ik wil geen Wahabo (islamitische naam) meer genoemd worden, maar Joël."

Een ander hoogtepunt was het beton storten t.b.v. de verdiepingsvloer van de nieuwe kerk. Beton storten in Burkina gaat op de manier zoals dat hier jaren geleden ging: alles gaat

met de hand. En terwijl de mannen zich met het beton storten bezig hielden, kookten er dames om de mannen en alle andere aanwezigen van eten te voorzien. De voorganger van de kerk heeft mij nadrukkelijk gevraagd om iedereen die op enige wijze Hart voor Burkina steunt, hartelijk te bedanken. Er is nog veel geld nodig om de kerk af te bouwen. Wilt u met ons mee bidden of God hierin wil voorzien?

Er is eigenlijk nog veel meer te vertellen over dit werkbezoek. De ruimte hier is beperkt. Op onze Facebook pagina vindt u uitgebreider verslag en meer beelden van de 2 weken die ik in Burkina heb doorgebracht.

Het is augustus. Deze maand hebben de kinderen en ons team vakantie en is er geen project. In september hervatten wij de wekelijkse sessies. Wel staat er van 9 tm 13 augustus een 4 daagse evangelisatie gepland, waar wij u in de volgende nieuwsbrief meer over hopen te kunnen vertellen. Hiervan zullen wij t.z.t. ook verslag doen op onze Facebookpagina, zodra wij hier informatie en beelden van hebben ontvangen.

Ook in Nederland is het vakantie. Of u deze tijd in eigen land of daar buiten doorbrengt, een hele fijne tijd toegewenst! Que Dieu vous bénisse (God zegene u) !