

OKTOBER 2021 – EDITIE NR 7

NIEUWSBRIEF

WEER NAAR HET PROJECT EN SCHOOL...



Laatste nieuws....

Ondanks dat het vakantie is geweest, is er wel veel te melden vanuit Burkina Faso. De jongeren van de kerk organiseren jaarlijks in augustus een 4 daagse evangelisatie. Deze heeft plaats gevonden van 10 tm 14 augustus in een dorp, zo'n 25 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. De 4 dagen stonden in het teken van o.a. onderwijs, bijbelstudie, deur-aan-deur-evangelisatie, evangelisatie op de lokale markt, zang en dans, sport en spel en een training over het houden en fokken van kippen, om zelf een inkomen te genereren. We hebben tijdens deze dagen veel mensen mogen bereiken met Het Evangelie en meerdere mensen hebben de keus gemaakt om Jezus te gaan volgen.



Voetbal tijdens de evangelisatie. Een mooie gelegenheid om in contact te komen met de jongeren uit de buurt.



Schoolspullen voor het nieuwe schooljaar.

Schoolspullen en doktersbezoek

Wekelijkse bijeenkomsten kinderen

Na 1 maand vakantie, kwamen op 1 september de kinderen weer naar de kerk voor de wekelijkse bijeenkomst. Enkele kinderen waren die dag niet gekomen, omdat het nog schoolvakantie was en zij op familiebezoek waren buiten de stad. 1 kind kon niet komen, omdat zij malaria had. Malaria komt het hele jaar voor in Burkina, maar tijdens de regenperiode (juni – oktober) is de malariamug extra actief. Om u een beeld hiervan te geven: 3 op de 4 zieken die tijdens de regenperiode opgenomen zijn in een kliniek, lijden aan malaria. Op 8 september was de groep weer compleet, op 1 (ander) kind na die deze middag thuis moest blijven vanwege malaria. Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat beide kinderen inmiddels weer opgeknapt zijn en het project weer bezoeken. In Burkina moeten ouders het onderwijs en de benodigde schoolspullen voor hun kinderen zelf betalen, ook wanneer het om het basisonderwijs gaat. Voor de gezinnen van de kinderen uit ons project is dit een 'hele hap' geld. Om deze families hierin te ondersteunen, hebben wij alle kinderen voorzien van een tas vol met schoolspullen. Echter 1 meisje (13 jaar) kon na de vakantie niet meer naar school, omdat haar ouders het schoolgeld niet meer kunnen betalen, wat neer komt op zo'n 50 euro per jaar. Na goed overleg met ouders en kind, zijn wij, vanuit het project, op zoek gegaan naar een school waar nog plek was voor dit meisje. En we hebben die plek voor haar gevonden, zodat ook dit meisje sinds deze week weer naar school gaat.

BIDT U MET ONS MEE VOOR ONS LOKALE TEAM, DE KINDEREN EN BIJBEHORENDE GEZINNEN, HET EVANGELISATIETEAM DAT WEER VAKER HOOPT UIT TE GAAN, DE BOUW VAN DE KERK, DE VREDE / ONRUSTEN IN HET LAND EN DE VOORTGANG VAN HET PROJECT? DANK DAT WE AL WEER BIJNA 1 JAAR BESTAAN EN SAMEN OP DIVERSE MANIEREN, AL VEEL HEBBEN MOGEN BETEKENEN VOOR MENSEN IN EN VOOR GODS KONINKRIJK.

Doktersbezoek

In Nederland gaan kinderen af en toe naar de schooldokter. In Burkina kent men dit natuurlijk niet. De kinderen die wij wekelijks ontvangen, groeien op in erg armoedige omstandigheden, waar o.a. slechte hygiëne en weinig en eenzijdig eten orde van de dag zijn. Omdat wij het belangrijk vinden om ook, voor zover mogelijk, op de hoogte te zijn van de fysieke ontwikkeling en gezondheid van de kinderen, hebben wij onlangs een medisch team gevraagd om de kinderen een korte medische check te geven. Deze medische check heeft plaats gevonden op zaterdag 25 september. De kinderen deze morgen ook getest op hepatitis b en heeft ieder kind vitamine A en medicijnen tegen wormpjes toegediend gekregen. 1 kind testte positief op hepatitis b en zal de komende tijd onder controle staan van een arts om het ziekteverloop goed te kunnen (blijven) monitoren.

Samen bouwen we de kerk

In een vorige nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de bouw van een nieuw, groter kerkgebouw, omdat het huidige gebouw te klein geworden is, om alle gemeenteleden op zondag tijdens de dienst van een plek te voorzien. Omdat wij de wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen in en rondom de kerk houden en wij de evangelisatie vanuit de kerk ondersteunen, willen wij u ook af en toe updaten m.b.t. de bouw van het nieuwe gebouw. Op 1 augustus heeft de gemeente een bidstond gehouden, waarna aansluitend de eerste steen werd gelegd. Zoals u ook al eerder heeft kunnen lezen, zal de bouw in fases geschieden, naar gelang de beschikbare financiële middelen. Na 2 jaar zelf geld bijeen te hebben gebracht en met enige ondersteuning vanuit Hart voor Burkina, kon men in augustus beginnen met de aanleg van de fundering. Dagelijks helpen veel gemeenteleden mee om de kosten zo laag mogelijk te houden.



Metten en wegen



Bij de dokter voor de hepatitis test



Werkzaamheden fundering

Nieuws uit Nederland

DE LOOP HART VOOR BURKINA

Hoe mooi is dat, dat er mensen zijn die gehoord hebben over Hart voor Burkina en het idee opvatten om zelf iets te organiseren voor dit project. Op zaterdag 23 oktober a.s. wordt, rondom het Reevediep bij Kampen, de 2^e Loop Hart voor Burkina georganiseerd. Aanvang: 10 uur. Deelnemers hebben de keus tussen 7, 14 en 21 km (halve marathon). Met officiële tijdregistratie. Inschrijfgeld voorinschrijving: 7,50 euro. Inschrijven op de dag zelf: 10 euro. Inschrijfgeld gaat dus volledig naar het project. Je kunt je natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden, collega's Meer informatie over de loop is te vinden via <https://loophartvoorburkina.beesports.nl> of de Facebookpagina Loop hart voor Burkina. Houdt u van hardlopen, doe dan mee en geef u op. Houdt u niet van hardlopen, maar vindt u het wel leuk om te kijken en de deelnemers aan te moedigen, ook dan bent u van harte welkom. Wij hopen u de 23^e te zien, want wij zijn er uiteraard ook.

Wilt u bijvoorbeeld vanuit de kerk, het bedrijf / school waar u werkt, de vrouwenvereniging of iets dergelijks ook iets organiseren of betekenen voor Hart voor Burkina, maar weet u misschien niet goed hoe u dit in een vat moet gieten, heeft u hier hulp bij nodig of wilt u bijvoorbeeld een presentatie erbij over ons werk in Burkina Faso? Wij kunnen uw steun en medewerking erg goed gebruiken en helpen u daar dan graag verder mee. Ook bij overige opmerkingen en vragen kunt u ons uiteraard contacten, we staan u graag te woord.

Ik sluit af met de zin waarmee men in Burkina ook vaak afsluit: que Dieu vous bénisse: God zegene u.